



Protestantse Kerk

NIEUWSBRIEF CLASSIS GELDERLAND ZUID&OOST

December 2023

Scriba: oud. J. (Jan) van de Lagemaat

e-mail: classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl

Classispredikant: ds A.P. (Ada) Rebel

e-mail: a.rebel@protestantsekerk.nl

tel: 06-15149271



Inhoud

Licht in de duisternis

100 dagen...

Instituering van De Varende Gemeente

Heidag Breed Moderamen

Team Vitale roeping

Oproep: foto's voor de website

Afscheid of verbintenis van predikanten in onze classis

Licht in de duisternis

Het Kerstfeest nadert. Het is voor veel predikanten en kerkelijk werkers een drukke tijd. Meerdere vieringen moeten worden voorbereid en vaak is meer overleg nodig. Ook de vrijwilligers die bijdragen aan de diensten en activiteiten die worden georganiseerd, maken extra tijd en energie vrij om te kunnen doen, wat gevraagd wordt. Of er nu 300 of 30 mensen de dienst bezoeken, de voorbereiding is er niet minder om. De gezamenlijke inspanning brengt gemeenteleden bij elkaar. Wij vieren dan ook een bijzonder feest. Wij vieren de komst van Jezus Christus, de komst van het licht van de wereld. Wij leven in een tijd waarin veel mensen in het donker zitten. Letterlijk, in schuilkelders, in verwoeste huizen, maar ook figuurlijk in rouw om slachtoffers van de oorlogen, in angst of gegijzelde familieleden nog terug zullen keren. De duisternis van al die mensen laat ons niet onberoerd. Hoe vier je nu het Kerstfeest? Want hoeveel mooie advents- en kerstliederen we ook zingen, we kunnen nooit de duisternis van onze wereld wegzingen. Wat we wel kunnen is onze liederen zingen *vanuit* onze duisternis. Zingen over het licht dat de geboorte van

Christus ons brengt. Zoals het lied dat gebaseerd is op Paulus' woorden aan de gemeente te Rome: *'De nacht loop ten einde, de dag nadert al'* (Rom. 13:12).

Een adventslied, dat als lied 445 in het nieuwe liedboek is opgenomen Dit lied begint met deze woorden van Paulus, 1900 jaar later in 1937 geschreven door Jochen Klepper in Berlijn. In de vertaling van de dichter Schulte Nordholt:

*'De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
Als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn'.*

Voor Jochen Klepper en zijn Joodse vrouw en één van zijn stiefdochters zou de inktzwarte duisternis nog komen. In die duisternis richt Jochen Klepper zijn blik naar boven. Bij God vindt hij het licht dat door geen duisternis kan worden tegengehouden. Daarom stemt hij in met de woorden van Paulus.

En wij? We zien zowel het een als het ander. We zien de nacht, die alles duister maakt. We zien ook dat de dag, die het licht brengt, al nadert in de figuur van Jezus. Bevrijder. Drager van onze duisternis. Brenger van het licht dat in de nacht begint. Licht van Gods genade.



Rembrandt, de aanbidding van de herders

Moge het Licht van Christus ons bemoedigen, te midden van de duisternis, dat wij mensen van geloof, hoop en liefde kunnen zijn, gesterkt door het licht van Zijn liefde.

*'God lijkt wel diep verborgen
In onze duisternis
Maar schenkt ons toch een morgen
Die vol van luister is.'*
(NLB 445: 4)

100 dagen...

Iemand wees mij erop, dat mijn eerste 100 dagen als classispredikant erop zitten. In de politiek is dat een moment om even pas op de plaats te maken. 100 dagen...hoe heb ik ze besteed? Om een paar voorbeelden te noemen: overleg in classis en breed moderamen, gesprekken met classisafgevaardigden uit de verschillende ringen in aparte bijeenkomsten over hun regio en over de specifieke uitdagingen en kansen in hun regio; bezoeken aan werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers; ontmoetingen in oecumenisch verband; en vooral gesprekken met kerkenraden vanwege bepaalde vragen die er leven. In deze korte periode ben ik onder de indruk geraakt van de inzet van de vele ambtsdragers, van predikanten en kerkelijk werkers, van ouderlingen en diakenen, en van andere vrijwilligers in de gemeenten van onze classis. Met grote betrokkenheid en enthousiasme worden er allerlei activiteiten georganiseerd naast de wekelijkse kerkdiensten. Door het bestuurlijke werk dat de kerkenraden verrichten, kan het gemeentelven doorgang krijgen en is er ruimte voor pastoraat, catechese, vorming en toerusting en ontmoeting.

Ik heb inmiddels ook ervaren, dat er bij een groeiend aantal gemeenten zorg bestaat over de (on)mogelijkheden om het gemeentelven op deze manier in de (nabije) toekomst te kunnen borgen. Dat levert veel vragen op over samenwerking en/of samengaan met naburige gemeenten. Het zijn spannende vragen, want hoe gaat de toekomst er dan uit zien? Wat betekent dat voor de plaatselijke gemeenten, die afscheid moeten nemen van bepaalde verwachtingen en verlangens? Wat kan behouden blijven? Wat wordt nieuw? En, heel belangrijk: hoe kunnen we elkaar versterken? Het zoeken naar antwoorden op deze vragen veroorzaken soms spanning of onbegrip. Het is wel begrijpelijk, omdat we ons met hart en ziel verbonden weten aan de plaatselijke gemeente, als gemeente van Christus. Maar juist daarom is het van belang om in gesprek met elkaar te blijven, om mee te denken met de ander, om samen te zoeken naar wegen om gemeente te blijven onder de veranderende omstandigheden en ons af te vragen wat wij daarvoor samen nodig hebben. Vanuit de classis willen wij u daar, waar mogelijk, in bijstaan. Ik zie uit naar het contact met u en naar de ontmoetingen met de kerkenraden in het nieuwe jaar. En ik hoop dat er na de eerste 100 dagen nog vele volgen!

Protestantse gemeente van bijzondere aard 'De Varende Gemeente' te Arnhem

Op 12 november jl. werd in een feestelijke dienst in Duisburg (D) een nieuwe gemeente van



bijzondere aard gevormd, de 'Varende Gemeente'. In de vorige nieuwsbrief heb ik daar al melding van gemaakt. De dienst werd gehouden in de kerkzaal, terwijl normaal gesproken de dienst in een kleine zaal van het kerkgebouw plaatsvindt. Maar de kerkzaal was geheel gevuld, velen hadden uren gereisd om de bijzondere dienst mee te maken.

De nieuwe kerkenraad van de Varende Gemeente

In de kerkdienst werd afscheid genomen van een aantal kerkenraadsleden en werden na de instituering nieuwe kerkenraadsleden bevestigd. Aansluitend werd ds. Dirk Meijvogel verbonden aan de Varende Gemeente.

Er is veel voorbereiding voorafgegaan aan de vorming van de nieuwe gemeente. Nu kan de verdere opbouw van het gemeentewerk voortgezet worden. De classis wenst de gemeente Gods zegen toe en wenst haar een vruchtbare tijd toe.

Meer informatie over deze gemeente vindt u op de website: <https://www.binnenvaartpastoraat.nl>



De verbintenis van Ds Dirk Meijvogel aan de nieuwe gemeente

Heidag Breed Moderamen

Op 22 november jl. kwam het Breed Moderamen samen voor een werkdag in Elst. Ook vanuit de classis Veluwe en het gezamenlijk college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) waren enkele afgevaardigden aanwezig.

We hebben besproken wat onze ervaringen zijn als lid van het Breed Moderamen (BM). Vervolgens hebben we drie thema's doorgesproken: het beroepingswerk, de positie van kerkelijk werkers en de werkdruk en bestuurskracht in gemeenten. Tijdens de reguliere vergaderingen van het BM komen we vaak niet toe aan de inhoudelijke bespreking van deze thema's. Daarom was het goed om de tijd te nemen deze samen door te spreken. Onze bevindingen van de werkdag gaan we verder bespreken in de classicale vergadering. Ter onderbreking van de inhoudelijke gesprekken kregen we na de lunch een rondleiding ónder de Grote kerk van Elst, in het Kerkmuseum, waar de restanten van een Romeinse tempel zichtbaar zijn. Bijzonder, om meer van de geschiedenis van deze bijzondere plek te horen en te zien. Een tip, voor wie er nog niet geweest is: <https://pg-elst.nl/gebouwen/tempel-kerkmuseum/tempel-kerkmuseum>

Vitale roeping



Protestantse
Kerk

In november was ik samen met de twee andere nieuwe classispredikanten te gast bij het team 'Vitale roeping' van het Dienstenorganisatie. Dit team is binnen de dienstenorganisatie verantwoordelijk voor arbeidsbemiddeling en mobiliteit, beroepingswerk, permanente educatie en werkbegeleiding. Door het samenbrengen van deze onderwerpen binnen één team, kan de dienstverlening aan predikanten en kerkelijk werkers nog beter gestalte krijgen. Het team is bereikbaar voor allerlei vragen omtrent bovenstaande onderwerpen. Sinds kort is er een speciaal 'loket' voor kerkelijk werkers bijgekomen, dat 'bediend' wordt door één van de teamleden en waar kerkelijk werkers terecht kunnen met allerlei vragen over nascholing, positie, etc.

Enkele adressen:

Loket Kerkelijk werkers: Evert Jan Hazeleger, e-mail:

e.hazeleger@protestantsekerk.nl

Permanente educatie/Scholingsplan: Annemiek Boonstra, e-mail: permanente-educatie@protestantsekerk.nl

Werkbegeleiding: Elisabeth van As, e-mail: e.vanas@protestantsekerk.nl

Elke predikant of kerkelijk werker heeft één keer in de vijf jaar recht op een vorm van werkbegeleiding door een supervisor of coach, dat meestal vergoed wordt door de kerk. Hier valt o.a. loopbaancoaching onder. Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem dan contact op via bovenstaand e-mailadres.

Mobiliteitspool: voor alle vragen rond het beroepingswerk, van zowel predikanten en kerkelijk werkers, als gemeenten: arbeidsbemiddeling@protestantsekerk.nl

Oproep: foto's voor de website

Zoals u misschien weet, staat op de huidige website van de classis enkel het meest hoognodige vermeld. We zijn bezig om de website up-to-date te maken. We zouden graag op de website foto's van kerken uit onze classis willen laten zien. Ze zijn vaak beeldbepalend voor het dorp of de wijk, zijn monumentaal of van recentere tijd, worden met zorg onderhouden en ook wordt er als het moet, met pijn in het hart afscheid van genomen. We willen ze graag met u delen via de website.

Onze vraag aan u daarom: wilt u een foto aan ons sturen van úw kerk? Van buiten en/of van binnen. En mocht u die nog niet hebben, dan is er vast een enthousiaste fotograaf in uw gemeente te vinden...

Uw foto('s) kunt u sturen naar de scriba: classisscriba-gelderland-zuid-en-oost@protestantsekerk.nl Wij hopen op veel inzendingen!

Afscheid of verbintenis van predikanten in onze classis

Op 1 december is **ds. Co Janssen** formeel 'losgemaakt' van de PG De Wijngaard (Borculo e.o., vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd). Hij zal in die gemeente nog parttime hulpdiensten verrichten en blijft daarnaast voorzitter van het classicaal college voor de visitatie.

Op 10 december heeft **ds. Henk Makkinga** wegens emeritaat afscheid genomen van de PG Doetinchem.

Op 3 maart neemt **ds. Ina Veldhuizen** afscheid van de PG Doetinchem. Zij heeft een beroep aangenomen van de PG Wageningen.

Op 3 maart hoopt **ds. A. Goedvree** verbonden te worden aan de HG Hellouw en de HG b.a. Maranatha te Tricht. Hij is momenteel nog predikant in Hoevelaken.

Gezegende Kerstdagen gewenst,

In Christus verbonden,

Ds Ada Rebel

